



Jaargang 42 - nummer 1 - 29 januari - 2017

In dit nummer o.a :

- Pagina 3** - Van de Redactie
Pagina 4 - Vieringen
Pagina 8 - Verschijnen De Scheper
 Mijmeringen
Pagina 11 - Beste mensen
 Meeleven
Pagina 12 - Wijzer Landsmeer
Pagina 13 - Lokale Omroep Landsmeer
Pagina 14 - Een kerk die geeft....leeft !!!!
 Taizé
 Overlijdensberichten
Pagina 15 - Film "Bernadette"
 Gemeenschapsreis
Pagina 16 - Gedachten in woorden
 In de voetsporen van.....
Pagina 18 - La Verna

Nieuwjaar

Het nieuwe jaar is als een
 huis,
 dat opgeleverd is.
 Je voelt je er nu nog niet
 thuis,
 het heeft nog geen
 geschiedenis.

De straat is donker en zo stil,
 geen mens die zomaar groet.
 En het bezoek dat komen
 wil,
 weet dat het zoeken moet.

Gods woord, als lamp, maak
 openbaar,
 dat God zijn liefde toont.
 God zegt tot ons, ook in dit
 jaar
 'K weet wel waar je woont'.

G. v. Drie.



**R.K. Geloofsgemeenschap
 "De Goede Herder"**
 Zuideinde 34 - 1121 CM Landsmeer

www.deschaapskooilandsmeer.nl
www.parochemariamoevandevangod.nl

Fonds Gezinsbijdragen:

IBAN: NL23 RABO 0 334450985
 IBAN: NL19 INGB 000 2706075

Parochie "Maria, Moeder van God"

Rechtstraat 162A - 1483 BH - De Rijp - telefoon - 0299-671456
 Email: info@parochiemariamoevandevangod.nl

Voorzitter

Marcelo Salão Rocha
 Telefoon: 06-46847043

Secretaris

Anja Vendel
 Telefoon: 06-10617265

Vice-voorzitter

Mechteld Nota
 Telefoon: 06-27078785

Penningmeester

Hans Karels
 Telefoon: 0299-434729

Leden:

Nico de Wit, Henk van Breemen, Marja van Dam en Theo Conijn

Team "De Goede Herder"

Ide van der Wijk

Telefoon: 06 -280 46 851

Peter de Koning

Telefoon: 020-4824232

Henk van Breemen

Telefoon: 06-38643646

Pastoor:

Marcelo Salão Rocha
 Rechtstraat 162 - 1483 BH De Rijp - telefoon: 0299-671456
 mobiel 06-46847043 - e-mail: marcelaonl@gmail.com

Diaken:

Jack Noë
 Gerard den Brabanderhof 113
 1628 WE Hoorn Telefoon: 06-51709000 - e-mail: jnm.noe@quicknet.nl

Van de redactie

Op deze pagina de bevindingen van de redacteur met daarbij aanvullende informatie. In dit nummer zal weer breed aandacht worden besteed aan het ons omringende gebeuren. Het gaat niet alleen om wat er in de Schaapskooi wel of niet gebeurt. De wereld is toch iets groter.

We zijn het jaar rustig begonnen, althans wat mij betreft, met het wereld gebeuren zat het iets anders, maar dat had u al allemaal meegekregen in het wereld gebeuren via de diverse media. Zoals u reeds heeft gezien zijn alle kerstspullen weer opgeruimd. Onze dank gaat weer uit naar allen die op één of andere manier hebben meegewerkt aan de diverse kerstitems van de afgelopen periode.

Vanuit Suriname kwam het bericht dat Betsy Mitchel geveld was door een beroerte. Ze was daar op familie bezoek. Enkele van haar kinderen zijn afgereisd naar Suriname om haar te steunen. De laatste berichten waren hoopvol gestemd, het gaat weer naar omstandigheden goed en Betsy hoopte weer binnen enkele weken naar Nederland terug te keren.

Vanuit het Regiobestuur weinig nieuws, alhoewel er achter de schermen hard wordt gewerkt aan de realisatie van diverse zaken. Eén van deze zaken is het realiseren van een “Digitale Kerkmarkt”. Het is de bedoeling dat er vanuit de zes geloofsgemeenschappen die onze parochie telt een afgevaardigde deelneemt aan het comité dat deze markt gaat organiseren. Voelt u er iets voor? Laat het dan even weten aan ons.

In juni a.s. loopt mijn zittingstermijn af in het Regiobestuur. Voelt u er iets voor om aan dat bestuur deel te nemen. Laat het ons weten. We rekenen een beetje op u steun, en laat het niet afhangen van steeds dezelfde personen. Een nieuw stroming, plannen, invulling enz., is noodzakelijk om uiteindelijk niet te verzanden.

uw redacteur,

Henk van Breemen
Bobelkamp 11
1121 JV Landsmeer
Telefoon: 020 - 482 5049 - 06 - 38643646

Vieringen

Zondag 29 januari, 4e zondag door het jaar

Wat niets is heeft God uitverkoren om teniet te doen wat iets is”, schreef Paulus in zijn tijd. De profeet Sefanja sprak van een kleine rest van Israël, een nederig en bescheiden volk dat zijn toevlucht zoekt bij God, terwijl de hoogmoedige pronkers zullen verdwijnen. En in het evangelie geeft Jezus zijn en ook ons levensprogramma: “Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen”. Niet hij die zichzelf op een verhoog zet is groot in Gods oog, maar wel hij die nederig, luister-bereid en liefdevol tracht te worden.

Lezingen van de zondag:

Sefanja 2,3; 3, 12-13

Ps 146

1 Korintiërs 1, 26-31

Matteüs 5 , 1-12a

10.00 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”

Voorganger:

Diaken Jack Noë

Zondag 5 februari, 5e zondag door het jaar

Het is pas door op te lossen in het eten dat zout zijn doel bereikt; smaak geven aan de spijzen. Het is pas door zichzelf te verliezen in de duisternis dat licht zijn doel bereikt; de weg verlichten die ik ga. Het is pas door onszelf te verliezen dat wij ons doel bereiken; smaak geven aan het leven van de anderen en licht zijn wanneer hun stap onzeker wordt. Dit is het wat God van ons verwacht; dat wij onszelf verliezen, en zo ons doel bereiken; dat wij brood breken met de armen, daklozen opnemen in ons huis en naakten te kleden, en dan, zegt de Heer, zullen wij echt gelukkig zijn. Dit is geen menselijk wijsheid maar de leer van Jezus en zijn kruis. Wie zo handelt wordt door God verhoord, en God zal met hem gaan als een God die voor hem zorgt.

Lezingen van de zondag:

Jesaja 58, 7-10

Ps 112

1 Krontiërs 2, 1-5

Matteüs 5, 13-16

10.00 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”

Voorganger: Diaken Marcel Kaaijk

Zondag 12 februari, 6e zondag door het jaar

Het aanvaarden van wetten en reglementen lijkt steeds moeilijker te worden voor de moderne mens, die zijn individuele vrijheid beschouwt als een noodzakelijke voorwaarde voor een menswaardig geluk. Vrijheid is echter niet gelijk aan willekeur, vrijheid betekent niet enkel de mogelijkheid om het slechtste te willen, om zichzelf en de maatschappij neer te halen, vrijheid betekent op de eerste plaats de mogelijkheid om zelf te streven naar een schoonmenselijk geluk. Dan wordt de vrijheid geen dekmantel voor willekeur of afbraakpolitiek, maar een stuwende kracht naar een betere maatschappij. In Jezus boodschap staat het ideaal van de vrijheid voorop. Niet de vrijheid van de uiterlijkheid en het doen alsof, maar de echte vrijheid van de zich wegschenkende liefde.

Lezingen van de zondag:

Jezus Sirach 15, 15-20

Ps 119

1 Korintiërs 2, 6-10

Matteüs 5, 17-37

10.00 uur - Communieviering

Voorganger: Diaken Jack Noë

Zondag 19 februari, 7e zondag door het jaar

Wij maken ons wel eens een god naar ons beeld, een god die ons gelijk moet geven; hij moet goed zijn voor wie ons genegen is, en straffend optreden voor wie ons kwaad doet. De God van het evangelie is zo anders dan de onze, Hij houdt van alle mensen, en zijn zon gaat op over goeden

en over kwaden. Als de Geest van God in ons woont dan moeten wij elkaar liefhebben, opkomen voor vrede en recht en volmaakt zijn zoals de Vader in de hemel volmaakt is.

Lezingen van de zondag:

Leviticus 19, 1-2, 17-18

Ps 103

1 Korintiërs 3, 10-23

Matteüs 5, 38-48

10.00 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”

Voorgangers: Ria Goedhart en Ide van der Wijk

Zondag 26 februari, 8e zondag door het jaar

De technische vooruitgang heeft tot doel een menswaardiger bestaan te bevorderen voor allen. Elk mens is een schakel in het welvaartsysteem. Altijd en overal zoeken wij naar houvast en beveiliging. De broosheid en het onbetrouwbare van de toekomst kunnen wij ook vandaag niet uitschakelen. Meer nog dan vroeger ondervinden wij dat de mens zelf in gebreke kan blijven. Deze ervaring moet ons tot God brengen. Zijn genegenheid en trouw voor ons is zelfs sterker dan de liefde van een moeder voor haar kind. In plaats van ons blind te staren op geld, macht en plezier moeten wij gaan tot de Heer; die ons allen in zijn hand houdt.

Lezingen van de zondag:

Jesaja 49, 14-15

Ps 62

1 Korintiërs 4, 1-5

Matteüs 6, 24-34

10.00 uur - Eucharistieviering

Voorganger: Pater Luis Weel

Woensdag 1 maart , Aswoensdag

Vaak stellen wij uit wat we vandaag best kunnen doen. Wij verplaatsen naar morgen, maar morgen is het te laat. Vandaag moeten wij ons bekeren. Wie ons dat ook zegt of vraagt brengt ons een boodschap van God in de woorden van ene profeet of een apostel, in de vraag van uw directeur of van uw kinderen, in de oproep van een politieke voorman of van de Paus. Als wij God en de mensen nog echt willen geven wat hun toekomst, dan zullen wij luisteren naar deze stem en ons van ganser harte tot God bekeren; dan zullen wij vechten voor gerechtigheid en vrede, bidden en vasten, en aalmoezen geven, niet voor het oog van de mensen, maar voor Hem die ons kent, de genadige en barmhartige God.

Lezingen van de zondag:

Joël 2, 12-18

Ps 51

2 Korintiërs 5, 20 – 6,2

Matteüs 6, 1-6, 16-18

19.30 uur - Communieviering m.m.v Het Goede Herderkoor

Voorganger: Diaken Jack Noë

Zondag 5 maart, 1e zondag van de veertigdagentijd

Reeds van bij het begin van zijn openbaar leven wordt Jezus voor de keuze geplaatst; dienen ten einde toe, of, zich laten dienen. Hij kiest voor een radicale trouw aan zijn opdracht. Iedere mens komt geregeld voor dezelfde keuze te staan; het aardse en al zijn talenten gebruiken voor de anderen, of ze misbruiken tot eigen voordeel. De veertigdagentijd nodigt ons uit tot bezinning op deze keuze. De trouwe gehoorzaamheid van de Heer aan zijn roeping wordt ons tot voorbeeld gesteld in de viering van vanochtend.

Lezingen van de zondag:

Genesis 2, 7-9; 3, 1-7a

Ps 51

Romeinen 5, 12-19 of 17-19

Matteüs 4, 1-11

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor “

Voorganger: Pastoor Marcello

Bronnen teksten vieringen:

Missaal van de Benedictijnen van de St Andriesabdij en de Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo.



Na afloop van iedere viering is er gelegenheid om samen een kop koffie te drinken

Verschijnen De Scheper

Het eerst volgende nummer van De Scheper zal verschijnen rond **zondag 5 maart 2017**. Kopy gaarne inleveren voor **zondag 19 februari 2017**.

Mijmeringen

In de mijmeringen dit keer mijn overweging uitgesproken op 8 januari j.l.

Als onze Koning Willem Alexander en Koningin Maxima op staatsbezoek gaan nemen ze altijd een cadeau mee wat karakteristiek is voor ons land, bijvoorbeeld een Delftsblauw servies of misschien wel een kistje tulpenbollen of een paar echte Hollandse koeien. Zo ook de wijzen, of koningen uit het evangelie van vandaag. Zij zijn onderweg omdat zij een ster hebben gezien ten teken dat daar een bijzonder Kind is geboren, een nieuwe koning. En voor dat Kind nemen ze geschenken mee, goud, wierook en mirre. Nu niet bepaald cadeaus die je meeneemt op kraamvisite. Eerder verwacht je iets bij Prenatal vandaan. En als door een magneet aangetrokken komen ze bij het Kind terecht, knielen voor Hem neer en eren Hem met de geschenken.

Aan ons, beste mensen, die door de doop en geloof met elkaar verbonden zijn en met Jezus, en Hem als Koning erkennen, komt de vraag naar voren: geloven wij dat ook in deze tijd mensen worden aangetrokken door het licht van Christus, dat als een straal hun leven binnenvalt. Welke kansen krijgt de Boodschap, de blijde boodschap in onze omgeving?

Het afgelopen jaar heeft men weer onderzocht hoe de stand van zaken omtrent geloven in ons land is. Dit onderzoek vindt een keer per tien jaar gedaan, voor het laatst in 2006. En daaruit blijkt dat nu minder dan de helft nog gelooft in de Blijde Boodschap. Daaruit blijkt dus dat onze christelijke cultuur aan het verdwijnen is. Dan doet velen pijn. Er zijn er ook die zich ontheemd voelen. Allemaal begrijpelijk maar, we moeten niet teveel terugkijken maar vooruitzien. Als ik voor onze gemeenschap spreek kan ik alleen maar zeggen dat wij een vrij stabiel aantal bezoekers van de vieringen hebben. Afgelopen jaar hebben 3151 personen de vieringen bezocht in 2015 was dat 3161.

Ons geloof is gebaseerd op het evangelie, op de liefde van God, op de kracht die vanuit de Blijde Boodschap uitgaat. En niet wat we vandaag direct waarnemen. Veel mensen, en dan met name jonge mensen die zeggen “Ik geloof in mezelf, dat vind ik voldoende.”

Toen ik een paar weken geleden mijn kleinzoon van school haalde vroeg hij opeens: opa, God is een legende. Dat verbaasde mij en hem uitgelegd dat God zeker geen legende is, maar iets is van alle tijd. God is ook geen persoon maar die in mensen woont. Dat wordt dan te moeilijk voor hem en na lang nadenken komt meteen de vraag van hem, zeven jaar oud, als God de wereld heeft geschapen, wie heeft dan God geschapen? Dan wordt het moeilijk voor opa omdat uit te leggen. Misschien moet je dat juf maar eens vragen, hij zit nog wel op een katholieke school.

Het christelijk geloof is een godsdienst van de nabijheid van God en tegelijkertijd de onbegrijpelijkheid van God. God is en blijft een mysterie. Kerkvader Augustinus drukte dat heel kernachtig uit: “Als je denkt dat je het begrijpt, is het God niet”.

Ik krijg de indruk dat veel jonge mensen denken dat wij gelovigen, bange en zwakke mensen zijn en ons de wet laten voorschrijven door de kerk. Voelen wij ons daardoor aangesproken? De meeste van ons zijn moderne mensen die niet meer geloven uit angst voor straf, voor hel en verdoemenis, maar geraakt zijn door Gods liefde. Niemand die hier zit maakt deel uit van een geloofsgemeenschap omdat het moet, en niemand wordt gedwongen om hierheen te komen. Wij komen uit vrije wil. Wij zien in God een vriend en bondgenoot op onze levensweg. Ook in 2017 rekenen wij op Hem als onze leidman.

En aan het begin van het nieuwe jaar wensen we elkaar een goed en zalig Nieuwjaar. Het nieuwe jaar hoeft voor niemand een verschrikking te zijn, want ook in het nieuwe jaar zal er een mens zijn die je recht in de ogen zal kijken, zullen er mensen zijn die veel van je houden, ook al zeggen we dat niet altijd tegen elkaar. En wat je naast je herinneringen aan 2016 mag meenemen is vergeving. Ruim daar maar een grote plaats voor in. Want alleen vergeving is in staat mensen bij elkaar te krijgen en bij elkaar te houden. Alleen vergeving zorgt voor een opgeruimd bestaan.

Wat kan ik u aan het begin van 2017 toewensen? Dat het goed gaat met ons allemaal! Wij zijn allemaal mensen! Dat is niet niks: geen engelen, geen goden, maar mensen. Mensen met boeiende kansen. Ook voor onze gemeenschap staan weer activiteiten komende jaar gepland. Zo zullen we in de vastentijd weer een film draaien, waarschijnlijk zal dat een film over Bernadet worden. In mei gaan we weer een zaterdag op reis, dit keer naar de Sint Bavo in Haarlem en naar het putje van Heiloo, dus niet zover weg.

Tot slot nog dit: je staat als gelovigen niet alleen, je bent de eerste niet. Achter u staat een lange traditie van zoeken en vinden. Voor u uit is een lange rij van mensen gegaan, die geloofden in vrijheid, trouw en nieuwheid van leven. Toen je klein was, hebben ze je op de arm genomen, je een plaats gegeven in die rij, gedoopt in water en vuur, genoemd naar Jezus, en op zijn weg gezet, onder de roep van zijn liefde geplaatst, opdat we kinderen zouden worden van de levende God. Het is de Messias die in mens na mens te voorschijn komt, totdat Hij van elk gezicht staat af te lezen. Geen gat is te klein voor het waaien van Gods Geest. Hij gaat wegen die voor ons mensen onbegaanbaar lijken. Geen ziekte is Hem te zwaar, geen frustratie is Hem te groot.

2017 ligt voor ons, ongebaand, maar er is al een spoor getrokken van redding en bevrijding: Gods vleesgeworden woord heeft onder ons zijn intrek genomen. Daarom beste mensen: kies ook het komend jaar voor het leven. Wees 'n licht in de wereld, wijs je kinderen, wijs elkaar 'n weg om te gaan, word oog voor de blinde, een lied voor de dove. Dan zullen wij opstaan uit de oude wereld. Dan zullen we leven. En dan zal de Heer ons behoeden en zegenen. Ik wens u allemaal zo'n gezegend, dus zalig Nieuwjaar!

Amen.

Ide van der Wijk

Beste mensen

Graag wil ik u bedanken voor de bloemen, kaarten, die wij het afgelopen jaar hebben ontvangen. Ook de kerstpost was een steun, vooral door de persoonlijke woorden die erbij geschreven waren.

Ik wens u ook een fijn en gezond 2017.

Lieve groet Monique Rijkema

Meeleven

We hebben elkaar begin januari al de beste wensen toegewenst, maar ik wil ook namens ons groepje iedereen een goed en fijn 2017 toewensen.

Na een operatie is Alie Bakker al weer goed herstelt en ze laat weten zich heel goed te voelen.

De zorg voor Leo Rijkema is heel intensief, hierbij heeft Monique veel steun van familie en vrienden. We wensen haar verder veel kracht toe.

We denken ook aan geloofsgenoten die door ziekte of ouderdom niet meer naar de schaapskooi kunnen komen, en parochianen die in een verzorgingshuis wonen.

Zondags na de viering zijn we zeker aanspreekbaar. Ook zijn we telefonisch bereikbaar en wel op de onderstaande telefoonnummers:

An Wilders 020 - 482 1049 - e-mail: bawilders@planet.nl

Margret Bekebrede 020 - 482 4740 - e-mail: p.bekebrede@upcmail.nl

Plonie van der Wijk 06 - 57 57 13 01 - e-mail: i.wijk@upcmail.nl

Namens de contactgroep: Plonie van der Wijk en Margret Bekebrede

Wijzer Landsmeer

Wijzer Landsmeer organiseert culturele activiteiten en is een open club voor alle 50-plussers.

Programma voorjaar 2017

Vrijdag 27 januari:

Leven en werk van bouwmeester P.J.H.Cuyper door de heer Dick Keijzer (dia's)

Vrijdag 10 februari:

De Trans Mongolië Express door mevrouw Ans Quirijnen (dig.)

Vrijdag 24 februari:

Mammoeten en hun milieu door de heer Bas van Geel (dig.)

Vrijdag 10 maart:

Eindstation Volewijck door de heer Dik van Dijk (dig.)

Vrijdag 24 maart:

De ziel van Rusland door de heer Pieter Boersma (dig.)

Vrijdag 7 april:

In de voetsporen van Bach door de heer Luc Pieters (dig.)

Vrijdag 21 april:

Vijflanden fietstocht (o.a. Slovenië, Italië, Oostenrijk) door de heer Henk Brey (dig.)

Plaats:	Het dienstencentrum, Dr.M.L.Kingstraat 2b Landsmeer
Tijd:	Van 14.00uur tot 16.00uur
Entree:	€ 2,50 incl. consumptie
Begeleidings commissie:	De dames D.Pragt, Telefoon 020-4824062 en L.Ridder, Telefoon 020-4824091
Coördinator:	E.Tielemans, dienstencentrum, telefoon 020 4824190, ook voor eventueel vervoer.

Programmaboekjes met uitgebreide beschrijving verkrijgbaar in het dienstencentrum en bibliotheek.



"Kerkebreed", de stem van de Landsmeerse Kerken in de samenleving

Iedere zaterdagavond en zondagmorgen kunt u via de LOL luisteren naar het programma "Kerkebreed". Hét programma over kerk en samenleving. Met o.a. Kerkagenda, een cursiefje, een reportage enof gesprek en nieuws uit kerk en samenleving. Een presentatieteam, vanuit de drie kerken.

28-29 januari	-	presentatie Jan Rijswijk.
4-5 februari	-	presentatie Gerda en Henk van Breemen
11-12 februari	-	presentatie Ide van der Wijk
18-19 februari	-	presentatie Nelleke de Ridder
25-26 februari	-	presentatie Jan Rijswijk
4-5 maart	-	presentatie Gerda en Henk van Breemen

"Kerkebreed" is een programma van de gezamenlijke kerken van Landsmeer en is op 105.7 FM in de ether en op 103.3 FM op de kabel te beluisteren op **zaterdagavond van 19.00 – 20.00 uur** en wordt herhaald op **zondagmorgen van 8.00 uur tot 9.00 uur en van 9.00 uur tot 10.00 uur**. Ook is "Kerkebreed" te beluisteren via de webradio op de site www.lokaleomroepandsmeer.nl. Heeft u familie, vrienden of kennissen die u zou willen verrassen met een verzoeknummer en de groeten willen doen via de radio laat het ons even weten.

Concertina

Zondag **9 april** (Palmpasen) zal accordeon vereniging Concertina, na een onderbreking van een jaar, weer een concert verzorgen in De Schaapskooi. Deze keer op zondagmiddag.
Aanvang 14.00 uur.



Een kerkdiegeeft.....leeft !!!!!

De winter is al vroeg begonnen. We zitten nu in een vorstperiode, dat betekent dat de kachel volop moet branden om het aangenaam warm te krijgen in onze Schaapskooi. Dat betekent dat er volop gas wordt gebruikt. Daarom doen wij een beroep op u, kijk eens na of u ook een bijdrage levert. Mocht het niet het geval zijn, misschien moet u zich dan opgeven voor een bepaald bedrag per jaar. Als parochiaan ontvangt u de Scheper, één van de mooiste parochiebladen van ons bisdom. U begrijpt dat dit veel geld kost. Verder willen wij u er op wijzen dat wij alleen kunnen blijven bestaan als ook iedereen een bijdrage levert dus komen wij weer met onze bekende slogan:
Een kerk die leeft.....geeft!!

Gironummer Fonds Gezinsbijdragen:
IBAN: NL23 RABO 03344.50.985
IBAN: NL19 INGB 0002706075

Taizé

Het ligt in de bedoeling van de Protestantse kerk van Landsmeer om in de mei vakantie weer een reis naar Taizé te organiseren. Indien daar belangstelling voor is kan u contact opnemen met ds. Herriane Allewijn, telefoon: 020 4822490 of Jan Rijswijk, telefoon: 020 4825381.

Overlijdensberichten

De afgelopen periode zijn 2 oud parochianen ons overleden. In Landsmeer hebben we mevrouw Cis Post – van de Meulen begraven en vanuit Purmerend ontvingen wij het bericht dat Mevrouw Plomp is overleden.

Op zaterdag 14 januari is overleden mevrouw Johanna Pieterella Poeser-van Everdink. Mevrouw Poeser is in het verleden lid geweest van ons zangkoor. Samen met haar man waren ze actief bezig in onze kerk. Ook brachten zij jarenlang De Scheper rond. Op donderdag 19 januari hebben we afscheid

genomen van haar.

Wij wensen de nabestaanden de komende tijd Gods zegen en veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Film “Bernadette”

Op zaterdag 11 maart a.s. toveren we de Schaapskooi weer om voor een filmvoorstelling. Dit keer is de keus gevallen op een indrukwekkende, maar wel oude zwart-wit film die handelt over het leven van Bernadette.

De **aanvang is 15.00 uur**. U bent van harte welkom.



Gemeenschapsreis

Onze jaarlijkse uitgaansdag staat gepland voor zaterdag 20 mei a.s. We vertrekken rond half negen en gaan dan richting Haarlem waar we de nieuwe Sint Bavo bezoeken. Daar krijgen we een rondleiding. Na de lunch gaan we naar Heiloo waar we het heiligdom Onze Lieve Vrouw in Nood bezoeken. We sluiten de middag af met een eucharistieviering in de Genadekapel.

Na het diner gaan we weer naar Landsmeer waar we rond 20.00 uur weer zullen arriveren.

De kosten bedragen € 65,- alles inbegrepen. Opgeven op de lijst achter in de kerk. Inlichtingen bij Ide van der Wijk, telefoon: 06- 28046851



Gedachten in woorden

De maand februari staat alweer voor de deur. Het nieuwe jaar is niet zo nieuw meer als het was. Misschien wel zo prettig, dat alles weer z'n vertrouwde gang gaat.

Er zijn mensen die opbloeien zodra er iets nieuws te beleven valt en er zijn mensen die het best gedijen op hun routine. Om eerlijk te zijn: ik behoor tot de laatste categorie. Dat wordt niet altijd gewaardeerd. Of je nu bij de overheid of in het bedrijfsleven werkt, er wordt van je verwacht dat je elke vernieuwing als een uitdaging omarmt. ‘Out of the box’ denken, grenzen verleggen, toekomstgericht zijn, dat is het motto. Mag ik alsjeblieft doen waar ik goed in ben en andere zaken aan een ander overlaten?

Ondertussen ben ik met pensioen en hoef ik mij daar niet meer druk om te maken. Heerlijk. Als je in je eigen ritme de dagen kunt vullen ontstaat er regelmaat in je bezigheden en dat geeft rust. Daar hebben toch veel mensen behoefte aan? In een vertrouwde, stabiele situatie sta je steviger in je schoenen. Veranderingen zullen er altijd zijn, niets blijft hetzelfde. We zullen het leven het hoofd moeten bieden en leren omgaan met onzekerheden. Er zullen onheilstijdingen zijn, zoals ziekte of verlies van dierbaren. Maar ook positieve dingen, zoals nieuwe vriendschappen, een hobby erbij of een mooie vakantie. Het jaar ligt voor ons om te vullen met liefde, geluk en plezier. Ik wens dat ieder in staat is om er het beste van te maken!

Ria Goedhart-Vlaar.

In de voetsporen van Franciscus van Assisi

Voettochten van de Franciscaanse Beweging in 2017

In 2017 organiseert de Franciscaanse Beweging weer een drietal voettochten in Italië. In het voorjaar is er een speciale jongerentocht voor mensen jonger dan 30 jaar van La Verna naar Assisi, en een voettocht van Assisi naar Rome. In het najaar is er ook weer een tocht van La Verna naar Assisi, maar dan met bagagevervoer.

De Franciscaanse Beweging organiseert al vele jaren voettochten in de omgeving waar Franciscus van Assisi zelf rondgelopen heeft. Al ruim 30 jaar banen groepen onder leiding van een gids van de Franciscaanse Beweging zich een weg door Toscane en Umbrië. Soms eindigend in Assisi, soms daar beginnend. Uniek dit jaar is de jongerenpelgrimage. Speciaal voor mensen onder de 30 jaar organiseert de Franciscaanse Beweging in 2017 een pelgrimage in de voorjaarsvakantie van 22 april tot 5 mei).

De voettochten van de Franciscaanse Beweging kenmerken zich door het open en bezinnende

karakter. Naast het wandelen en genieten van het Italiaanse landschap en eten, is er ook ruimte voor bezinning en verdieping. Zo wordt er iedere dag een poosje in stilte gelopen en inspireren de plekken die we aandoen ons wat dieper op het leven van Franciscus van Assisi in te gaan. Als vanzelf ontstaat er tijdens het lopen ruimte om na te denken over het leven of een goed gesprek met elkaar te voeren. Deelname staat voor iedereen met een open houding en goede conditie open.

Voor meer informatie over de tochten en de precieze data kun je terecht op www.franciscaansebeweging.nl of bellen met 073-6131340.



La Verna, Franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling
Derkinderenstraat 82
1062 BJ Amsterdam

Tel.: 020-3467530
Email: info@laverna.nl
Web: www.laverna.nl



FEBRUARI

Lezing: Leer je innerlijke kinderen kennen

Lezing over hoe je je ongemerkt kunt identificeren met een kind dat je vroeger was, met alle onverwerkte ervaringen van dien. Hoe je die kunt helen zodat je kunt leven vanuit openheid, liefdevolheid, onbevangenheid: kwaliteiten die nodig zijn op elk spiritueel pad.

Datum: donderdag 2 februari 2017

Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur

Prijs: € 10,-

Chris Elzinga

Schrijvend pelgrimeren - Basiscursus creatief dagboek schrijven (5x)

Je maakt kennis met de werkwijze en schrijftechnieken van de basiscursus. Door te schrijven ontdek je wat jou ruimte geeft en inspireert en kun je in verbinding komen met jouw creatieve bron. Zo kun je nieuwe aspecten van jezelf ontdekken en tot groei komen.

Data: vrijdag 3, 17 februari, 3, 17 maart, 7 april 2017

Tijd: 14.00 uur - 16.30 uur

Prijs: € 65,-

Cocky Rotteveel

Leer je enneagramtype kennen via een 'type-interview'

Wil je graag je eigen enneagramtype leren kennen, dan kun je daar d.m.v. een type-interview meer duidelijkheid over krijgen. Zo'n interview duurt 1 à 1½ uur. Je krijgt ook advies hoe je je verder in deze materie kunt verdiepen. Geef je tijdsvoorkeur door.

Datum: zaterdag 4 februari 2017

Tijd: 9.30 uur - 16.00 uur

Prijs: € 40,-

Josien van Iersel, Nynke Noordhof

Regionale diaconale inloop



Wees welkom !!!!!!!

Iedere **dinsdagochtend** regionale diaconale inloop van **10.00 tot 12.00 uur** in de Nicolaaskerk, op de Kaasmarkt 15 te Purmerend. Telefoon: 0299-4238630.

Koffie, thee en wij staan voor u klaar.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u wat melden, neemt u dan contact met ons op. Telefoon: 0299-4238630. Ook via de e-mail kunt u ons bereiken: jnm.noe@quicknet.nl

JUMBO JUMBO JUMBO

Westerstraat 98 - 104 1054MN Amsterdam

JUMBO JUMBO JUMBO

G. Th. Verbij en Zn.



Aannemer van grond-, sloop- baggerwerk en graslandverbetering

Verhuur van mobiele en rupsgraafmachines, buldozer en tractors met kippers

Levering van tuingrond, zand en diverse ophoogmateriaal

Den Ijp 100 - 1127 PJ Den Ijp - Telefoon 020-4823914

Uitvaartverzorging De Vries 'een warm en waardig afscheid'

**Noordeinde 150-A
1121 AM Landsmeer**

**E. de Vries - Jonk
M.G. de Vries
N. Plaatje**

Email: info@uitvaartverzorging-devries.nl

Telefoon: 020 - 465 78 26

Mobiel: 06 - 28 95 52 36

Dag en nacht bereikbaar

Landsmeer - Amsterdam - Zaanstreek - Purmerend -
Waterland - Oostzaan e.o.

