

Jaargang 42 - nummer 4 - 15 mei - 2017

### In dit nummer o.a :

- Pagina 3** - Van de Redactie  
**Pagina 4** - Vieringen  
**Pagina 7** - Verschijnen De Scheper  
Nieuwe burens.....  
**Pagina 8** - Bedevaart naar Kevelaer  
**Pagina 9** - Spoorzoeken in de Bijbel  
**Pagina 11** - Uitnodiging  
**Pagina 12** - Lokale Omroep Landsmeer

#### In ontdekking van de hemel

hij laat ons  
de stilte verwonderd  
leepte met werken gevuld

raakbaar eigenwijs  
ongenaakbaar in  
scherp formuleren

altijd jong  
erudiet en belezen  
zijn jeugd zat wat tegen

flamboyant in optreden  
het lichte narcisme was deel  
van zijn flirt met ons heden

in de wereld van mensen  
gaf hij zich bloot in geschenken  
waarvan hijzelf het meest  
genoot

dood  
zelfs de stilte verwonderd  
in ontdekking van de hemel.



R.K. Geloofsgemeenschap  
"De Goede Herder"  
Zuideinde 34 - 1121 CM Landsmeer

[www.deschaapskooilandsmeer.nl](http://www.deschaapskooilandsmeer.nl)

Fonds Gezinsbijdragen:

IBAN: NL23 RABO 0 334450985

IBAN: NL19 INGB 000 2706075

#### Parochie "Maria, Moeder van God"

Rechtestraat 162A - 1483 BH - De Rijk - telefoon - 0299-671456

Email: [parochiemariamloedervangod@outlook.com](mailto:parochiemariamloedervangod@outlook.com)

#### Voorzitter

Marcelo Salão Rocha  
Telefoon: 06-46847043

#### Secretaris

Anja Vendel  
Telefoon: 06-10617265

#### Vice-voorzitter

Mechteld Nota  
Telefoon: 06-27078785

#### Penningmeester

Hans Karels  
Telefoon: 0299-434729

Leden:

Nico de Wit, Marja van Dam en Theo Conijn

#### Team "De Goede Herder"

#### Ide van der Wijk

Telefoon: 06 -280 46 851

#### Peter de Koning

Telefoon: 020-4824232

#### Henk van Breemen

Telefoon: 06-38643646

#### Pastoor:

Marcelo Salão Rocha  
Rechtestraat 162 - 1483 BH De Rijk - telefoon: 0299-671456  
mobiel 06-46847043 - e-mail: [marcelaonl@gmail.com](mailto:marcelaonl@gmail.com)

#### Diaken:

Jack Noë  
Gerard den Brabanderhof 113  
1628 WE Hoorn Telefoon: 06-51709000 - e-mail: [jnm.noe@quicknet.nl](mailto:jnm.noe@quicknet.nl)

# Van de redactie

---

**O**p deze pagina de bevindingen van de redacteur met daarbij aanvullende informatie. In dit nummer zal weer breed aandacht worden besteed aan het ons omringende gebeuren. Het gaat niet alleen om wat er in de Schaapskooi wel of niet gebeurt. De wereld is toch iets groter.

Net weer terug van een week met onze gehandicapte vrienden en vriendinnen van “Alittelfun”. Al weer voor het 31<sup>e</sup> jaar, waar blijft de tijd. Het was weer een heerlijke week in Lemele. We bivakkeerden in de “Imminkhoeve”. Werkelijk een prachtige accommodatie met veel comfort, ook voor de gehandicapte medemens. De kamers van de gasten waren allen uitgerust met een eigen aangepaste badkamer, een ongekende weelde, maar helaas ook een ongekend prijskaartje. Maar met behulp van vele sponsors is dit weer ook helemaal goed gekomen. Daarvoor heel veel dank, anders was dit niet mogelijk geweest. Wat niet mee werkte was het weer, het was soms koud. Een dagje Dolfinarium in Harderwijk was koud, nat en hagelstenen, toch een mooie dag gehad.

Als u dit leest ben ik misschien net aan mijn heup geopereerd, of sta net aan de vooravond hiervan. De operatie staat voor maandag 15 mei op agenda. Maar Gerda en ik gaan eerst een weekje naar Ameland om energie op te doen. Wandelen langs het strand zal met mij niet lukken, maar ik kan wel goed fietsen.

Het bovenstaande is ook de oorzaak dat u een iets aangepast Scheper ontvangt. Hij komt iets eerder uit de gepland, daardoor zijn er wat minder items dan gebruikelijk. Maar de volgende keer, als ik weer wat mobiel ben, krijgt u een Scheper zoals u al jaren gewend bent.

uw redacteur,

Henk van Breemen  
Bobelkamp 11  
1121 JV Landsmeer  
Telefoon: 020 - 482 5049 - 06 - 38643646

# Vieringen

---

## Zondag 14 mei, 5e zondag van Pasen, zondag voor de Oosterse kerken

**Z**ij die zich toevertrouwen aan de boodschap van de Heer die leeft zullen zich ook organiseren. En dan begint het hele menselijke “gedoe” van eenheid en verdeeldheid, van liefde en jaloezie, van zoeken naar de goede weg. Wat in de eerste christentijd, volgens de Bijbelse verhalen, is gebeurd, is ook vandaag aan de hand. Eenheid en verdeeldheid, gezamenlijke ideaal en pluriforme uitwerking. En dan in alles steeds opnieuw, het verlangen naar eenheid in verscheidenheid, het gebed om eenheid. De zondag van de Oosterse kerken staat in dit perspectief: de rijkdom van de diversiteit, samen met de gedeelde passie voor de boodschap van de Levende.

Lezingen van de zondag:

Handelingen 6, 1-7

Ps 33

1 Petrus 2, 4-9

Johannes 14, 1-12

### **10.00 uur - Communieviering**

Voorganger: Diaken Jack Noë

## Zondag 21 mei, 6e zondag van Pasen

**L**even in de Geest, leven in zijn Geest, de Geest van Vader en Zoon, hoe doe je dat? Hierop moet het antwoord steeds opnieuw gegeven worden. Omdat iedere tijd anders is en dus om een nadere toespitsing vraagt van de Blijde Boodschap van de Verrezen Heer. Het ontvangen van een antwoord veronderstelt dat je er om bidt en dat doen we in de vieringen. Het veronderstelt ook dat je je laat leiden door de verhalen van de Schriften en die zijn veelzeggend op deze zondag. Vervolgens zullen we met de opgedane richting en de bezieling van Gods goede Geest gezonden worden de concrete wereld in. Of, zoals de tweede lezing het aanraadt – te allen tijde rekenschap afleggen van de hoop die in ons gelegd is en in ons leeft.

Lezingen van de zondag:  
Handelingen 8, 5-8,14-17  
Ps 66  
1 Petrus 3, 15-18  
Johannes 14, 15-21

**10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”**

Voorganger: Pastoor Marcelo

**Donderdag 25 mei, Hemelvaart**

**H**ij is “opgevaren ten hemel”: ver weg, maar is Hij ook nabij? Jezus belooft het wel in het evangelie en de evangelist legt Hem dan woorden in de mond die vol zijn van de belofte aan Mozes gedaan bij de openbaring van de Godsnaam in de brandende doornstruik. Maar hoe is hij dan nabij? De traditie zegt, en de lezingen ondersteunen dit geloof, dat Hij nabij is door zijn gemeenschap, de Kerk. Het is de belofte en een opdracht? Deze nabijheid door de geloofsgemeenschap is nooit “af”, moet steeds vervuld worden. Maar het is wel een belofte die stimulerend kan werken, in de liturgie maar met name wanneer we gezond worden, de wereld in.

Lezingen van Hemelvaart:  
Handelingen 1, 1-11  
Ps 47  
Efeziërs 1, 17-23  
Matteüs 16.20

**Geen viering**

**Zondag 28 mei, 7e zondag door het jaar**

**D**eze zondag is vol van verwachting van de heilige Geest: we weten dat over een week de Geest ons geschonken wordt, terwijl Hij ook al met Pasen gegeven is, zelfs op Goede Vrijdag wanneer Jezus de Geest “overdraagt” aan hen die zich onder het kruis bevinden, de eerstelingen van de Kerk, Maria en Johannes en de andere vrouwen. In deze volheid kunnen we als geloofsgemeenschap slechts volharden in gebed. En het is een gezamenlijk activiteit want dit gebed vraagt om eensgezindheid. En dat is een grote opdracht.

Lezingen van de zondag:  
Handelingen 1, 12-14  
Ps 27  
1 Petrus 4, 13-16  
Johannes 17, 1-11a

**10.00 uur - Communieviering**

Voorganger: Diaken Marcel Kaaijk

**Zondag 4 juni, Pinksteren**

**H**et is de 50e dag van Pasen. Met dank aan de joodse traditie vieren we Pinksteren. In de joodse traditie, Pinksteren is daar het Weken feest, herdacht men alle Verbonden, van Noach tot het Verbond van de Sinaiï. Door het Verbond dat gesloten werd door bemiddeling van Mozes op de Sinaiï, zijn de bevrijde slaven tot één volk gebracht. Het is dus het feest van de gemeenschap, één volk, een Thora, de Levensregel door de Heer van Sinaiï gegeven. Ook binnen de christelijke traditie is Pinksteren het feest van de Kerk die door de heilige Geest tot eenheid gebracht wordt. Telkens weer.

Lezingen van de zondag:  
Handelingen 2, 1-11  
Ps 104  
1 Korintiërs 12, 3b-7.12-13  
Johannes 20, 19-23

**10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”**

Voorganger: Pastoor Anton Hoedemaker

**Zondag 11 juni, Drie eenheid**

**B**ij het Pinksterfeest hebben we gevierd dat de heilige Geest is neergedaald op de leerlingen van Jezus en hen voortaan richting en kracht zal geven. Daarmee hebben de volgelingen van Jezus geleidelijk aan alle elementen van het mysterie van God kunnen ervaren: God de Vader die altijd aanwezig is. Jezus Christus die met hen heeft geleefd en tenslotte de heilige geest die nu gekomen is als Helper. Daarom wordt op deze eerste zondag na Pinksteren de Triniteit, de Drie-eenheid van God gevierd. In het kruisteken, in de

*geloofsbelijdenis en het eucharistisch gebed spreken we keer op keer over de Vader, de Zoon en heilige Geest. En op deze zondag staan we er in de liturgie bewust bij stil.*

Lezingen van de zondag:

Exodus 34, 4b-6. 8-9

Ps 33

2 Korintiërs 13, 11-13

Johannes 3, 16-18

### 10.00 uur - Oecumenische viering in de Vermaning te Den IJp

Voorganger: Ide van der Wijk i.s.m. werkgroep liturgische diensten



Na afloop van iedere viering is er gelegenheid om samen een kop koffie te drinken

## Verschijnen De Scheper

---

**H**et eerst volgende nummer van De Scheper zal verschijnen rond **zondag 11 juni** Kopy gaarne inleveren voor **zondag 28 mei**.

## Nieuwe burenen.....

---

### Gereedschap oproep Nieuwe Buren

**D**e gratis Koningsmarkt in Het Kruispunt was een succes, de familie's gingen met volle tassen kleding e.d. weer naar huis. Met dank aan de inbrengers. De overige kleding wordt naar de voedselbank gebracht. Het was een gezellige ontmoeting. Helaas hebben we aan de vraag van tuin-en fietsherstel gereedschap niet kunnen voldoen. Ook is er vraag naar hamers-

spijkers-schroeven boormachine vult u het zelf maar in. Zij hebben van dit alles niets. Informeer eens in uw omgeving, een verhuizing naar een appartement zou zo maar veel kunnen opleveren. Mocht u artikelen hebben dan U kunt het brengen naar Bertus en Marian de Vries, Burgemeester Postweg 22. Het kan ook opgehaald worden, telefoon: 06-46523019, zij verdelen het onder de doelgroep. Onder deskundige leiding gaan er in de maand mei 5 vrouwen leren fietsen. Er wordt onderzocht of er in de Ramadantijd een Isfar maaltijd gehouden kan worden, met als gasten de vrijwilligers en geïnteresseerden.

In verband met Ramadan is 30 april de laatste ontmoetingsmiddag geweest, en houden we een lange vakantie. De eerste volgende zal de laatste zondag van augustus en wel de 27 ste.

Wij zijn dankbaar en blij dat we al tot zover zijn gekomen met elkaar. Lieve groet,

Joke Grevenstuk.

## Bedevaart naar Kevelaer 2017

---



**V**anuit de regio's Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Volendam en West-Friesland wordt van maandag 3 t/m woensdag 5 juli een bedevaart gehouden naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. De bedevaart wordt begeleid door meerdere priesters en diakens uit ons bisdom zoals de pastores Eric van Teijlingen, Jan van der Plas, Eugène Jongerden, Deken Eduard Moltzer en neomist Anton Goos. Gaat u met ons mee?

Dit jaar is het 375 jaar geleden dat Kevelaer bedevaartplaats werd. In 1642 hoorde Hendrick Busman een stem hem zeggen: "op deze plek een kapelletje te bouwen." Onder haar titel 'Troosteres van de Bedroefden' heeft Maria de eeuwen door vele mensen, vooral uit de Nederlanden (waar je in de Republiektijd niet

katholiek mocht zijn), bemoedigd en getroost met haar moederlijke nabijheid. Daarom bezoeken we op de terugreis de unieke tentoonstelling 'Maria' in het Catherijneconvent (Utrecht) als extraatje voor dit jubeljaar voor Kevelaer.

Op 3 juli a.s. wordt vertrokken vanuit o.a. Alkmaar, Amsterdam (Sloterdijk), Amstelveen, Beverwijk, Haarlem, Heemstede, Heiloo, Langedijk, Volendam. Het programma in Kevelaer omvat een openingslof en intochtprocessie, waarna de bedevaartskarsen aan Maria wordt aangeboden. Deze eerste dag wordt afgesloten met een sfeervolle lichtprocessie over het plein rond de Genadekapel. Op dinsdag wordt 's ochtends de kruisweg overwogen en is er 's middags volop aandacht voor onze gebeden tot Maria met het rozenkrans bidden en een Maria-uurtje. 's Avonds is er een mooie Mis, die wordt opgeluisterd door het koor en orkest van de basiliek van Kevelaer. Op de laatste dag sluiten we af met een afscheidsviering. Op de terugreis maken we een tussenstop in Utrecht voor de Mariatentoonstelling. Aan het begin van de avond bent u weer thuis.

#### Meer informatie?

Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u contact opnemen met:

2. Haarlemse Broederschap Kevelaer: pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464),  
Dea Broersen (06-25021417) of mail naar: [kevelaerbedevaart@outlook.com](mailto:kevelaerbedevaart@outlook.com)

4. Broederschap Amsterdam & West-Friesland: mevrouw Yvonne van Stiphout-Boos (06-22248723) of mail naar: [yvansb2@hotmail.com](mailto:yvansb2@hotmail.com)

## Spoor zoeken in de Bijbel

**O**p dinsdag, 23 mei nodigen wij u uit om deel te nemen aan de nogmaals een avond samen een stuk uit de bijbel te lezen en samen te praten over de boodschap van Jezus voor de mensen van nu en de wereld van vandaag. De lees-, gespreksavond staat open voor iedereen en is een initiatief van de raad van kerken in de Schermer

Gezien de voorbereiding op Pinksteren kiezen we deze keer voor de tekst van HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN 2,1-21

Het thema is "De Heilige Geest werkt in de gemeenschap van de leerlingen van Jezus."

Eenieder die zich meer wil verdiepen in de boodschap van de bijbel voor ons bestaan, is welkom.

We beginnen om 20:00 uur en eindigen rond 21:45.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze gespreksgroep.

De bijeenkomst vindt plaats in de kerk O.L.V. Geboorte, Hornplein 1, Schermerhorn

De Raad van kerken



Op zondag, 11 juni, Triniteitszondag, zullen we samen met de protestante gemeente van de Schermer ons geloof in de drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest vieren in de katholieke kerk, Heilige Michaël in Zuid Schermer, Zuidervaart 65.

Voorganger is ds. Marius Braamse, die samen met de leden van de raad van kerken in de Schermer deze viering voorbereidt.

Wij nodigen u allen van harte uit om op deze zondag onze banden in het geloof te versterken.

Na afloop van de viering drinken we samen een kopje koffie. Die ochtend zal in de kerk ook de Wereldwinkel aanwezig zijn.

Pastor Luis Weel

# Uitnodiging

Donderdag , 25 mei 2017, Hemelvaartsdag

## "Open dag in de Beemster"

R.K. Liturgie Dienst in de Joannes de Doperkerk, Jisperweg 55,  
Westbeemster om **10:00 uur** met medewerking van

Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor

Onder leiding van dirigent Sergé Latychev  
Voorganger: Pe. Luís Weel

**Na de dienst wordt ook van 12:00 tot 12:30 uur een kort concert gegeven.**

Vervolgens op deze "open dag" kunt u een bezoek brengen aan de bezienswaardigheden van het Beemsterwerelderfgoed op de locaties aangegeven in de routebeschrijving.



**Lokale Omroep Landsmeer**  
radio en televisie voor Landsmeer en omgeving

"Kerkebreed", de stem van de Landsmeerse Kerken in de samenleving

Iedere zaterdagavond en zondagmorgen kunt u via de LOL luisteren naar het programma "Kerkebreed". Hét programma over kerk en samenleving. Met o.a. Kerkagenda, een cursiefje, een reportage enof gesprek en nieuws uit kerk en samenleving.

13-14 mei	-	presentatie Nelleke de Ridder
20-21 mei	-	presentatie Jan Rijswijk
27-28 mei	-	Ide van der Wijk
3-4 juni	-	Ide van der Wijk
10-11 juni	-	Nelleke de Ridder

"Kerkebreed" is een programma van de gezamenlijke kerken van Landsmeer en is op 105.7 FM in de ether en op 103.3 FM op de kabel te beluisteren op zaterdagavond van 19.00 – 20.00 uur en wordt herhaald op zondagmorgen van 8.00 uur tot 9.00 uur en van 9.00 uur tot 10.00 uur. Ook is "Kerkebreed" te beluisteren via de webradio op de site [www.lokaleomroeplandsmeer.nl](http://www.lokaleomroeplandsmeer.nl).

## Regionale diaconale inloop



**Wees welkom !!!!!!!**

Iedere **dinsdagochtend** regionale diaconale inloop van **10.00 tot 12.00 uur** in de Nicolaaskerk, op de Kaasmarkt 15 te Purmerend. Telefoon: 0299-4238630.

Koffie, thee en wij staan voor u klaar.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u wat melden, neemt u dan contact met ons op. Telefoon: 0299-4238630. Ook via de e-mail kunt u ons bereiken: [jnm.noe@quicknet.nl](mailto:jnm.noe@quicknet.nl)