



Jaargang 42 - nummer 6 - 23 juli - 2017

**In dit nummer o.a :**

- Pagina 3** - Van de Redactie
- Pagina 4** - Vieringen
- Pagina 7** - Verschijnen De Scheper
- Pagina 8** - Gedachten in woorden
- Pagina 9** - Meeleven
- Pagina 10** - Mijmeringen
- Pagina 11** - Een kerk die leeft...geeft!!  
Vakantiebijbelschool
- Pagina 12** - Geloofsgemeenschapmiddag....

**“Zomeravond”**

Blote voeten,  
in 't koude water.

Ik staar  
naar de horizon.

Golven dansen,  
in een gele gloed,  
de onder gaande zon.

Mijn haren zweven,  
op een zachte bries.

Ik kijk om.....

De mensen massa ebt weg,  
terwijl de golven kalmeren.

Ik neem afscheid van de plaats,  
waar de hemel voor mij bestaat.

Coby Poelman-Duisterwinkel



**R.K. Geloofsgemeenschap  
“De Goede Herder”  
Zuideinde 34 - 1121 CM Landsmeer**

[www.deschaapskooilandsmeer.nl](http://www.deschaapskooilandsmeer.nl)

**Fonds Gezinsbijdragen:**

**IBAN: NL23 RABO 0 334450985**

**IBAN: NL19 INGB 000 2706075**

**Parochie “Maria, Moeder van God”**

Rechtstraat 162A - 1483 BH - De Rijk - telefoon - 0299-671456

Email: [parochiemariamloedervangod@outlook.com](mailto:parochiemariamloedervangod@outlook.com)

**Voorzitter**

Marcelo Salão Rocha  
Telefoon: 06-46847043

**Secretaris**

Anja Vendel  
Telefoon: 06-10617265

**Vice-voorzitter**

Mechteld Nota  
Telefoon: 06-27078785

**Penningmeester**

Hans Karels  
Telefoon: 0299-434729

Leden:

Nico de Wit, Marja van Dam en Theo Conijn

**Team “De Goede Herder”**

**Ide van der Wijk**

Telefoon: 06 -280 46 851

**Peter de Koning**

Telefoon: 020-4824232

**Henk van Breemen**

Telefoon: 06-38643646

**Pastoor:**

Marcelo Salão Rocha  
Rechtstraat 162 - 1483 BH De Rijk - telefoon: 0299-671456  
mobiel 06-46847043 - e-mail: [marcelaonl@gmail.com](mailto:marcelaonl@gmail.com)

**Diaken:**

Jack Noë  
Gerard den Brabanderhof 113  
1628 WE Hoorn Telefoon: 06-51709000 - e-mail: [jnm.noe@quicknet.nl](mailto:jnm.noe@quicknet.nl)

# Van de redactie

---

**O**p deze pagina de bevindingen van de redacteur met daarbij aanvullende informatie. In dit nummer zal weer breed aandacht worden besteed aan het ons omringende gebeuren. Het gaat niet alleen om wat er in de Schaapskooi wel of niet gebeurt. De wereld is toch iets groter.

Het is volop zomer, alhoewel het een regenachtige dag is vandaag. Alles gaat zijn gangetje en dus ook het onderhoud aan onze Schaapskooi. Mijn dank gaat uit naar die mensen die tijdsens mijn afwezigheid o.a. het gras hebben gemaaid en diverse andere klussen hebben geklaard. Ook hebben we met de klusgroep de riolering onderhanden genomen. Deze begon wat neigingen tot verstopping te vertonen, maar met het opgraven van de ontstoppingsput en met hogedruk konden we deze klus klaren. Dus u kunt weer met een gerust hart gebruik maken van het toilet in de Schaapskooi.

Ria Goedhart-Vlaar gaat onze geloofsgemeenschap helaas verlaten. Samen met Kees van Kleef, haar vriend, gaat ze een nieuw leven beginnen in Zuid-Scharwoude. Het vertrek van Ria is een aderlating zijn voor onze geloofsgemeenschap. We zullen Ria met haar inzet node missen. Maar veel geluk toe toegewenst, samen met haar Kees, in de nieuwe omgeving. Ria kennende zal ze ook daar iets voor de daar aanwezige geloofsgemeenschap gaan betekenen.

Op maandag 25 september is er weer onze jaarlijkse geloofsgemeenschap middag/avond.

Elders in deze Scheper kunt u hier meer over lezen. Maar noteer deze datum vast in uw agenda.

uw redacteur,

Henk van Breemen  
Bobelkamp 11  
1121 JV Landsmeer  
Telefoon: 020 - 482 5049 - 06 - 38643646

# Vieringen

---

## Zondag 23 juli, 16e zondag door het jaar

**M**et de “botte bijl” of met zachte hand: hoe reageer je op mistoestanden? De neiging is vaak groei om met harde hand enkele veranderingen door te voeren, maar is dit vruchtbaar op de lange termijn. De boodschap op deze zondag is: geduld, aandacht voor de onvermoede kanten in mensen als je hen vertrouwen schenkt, vertrouwen op het zelf oplossend vermogen van een gemeenschap. God heeft zijn goede Geest aan ieder van ons geschonken, mogen we daar geen moed uit putten?

Lezingen van de zondag:

Wijsheid 12, 13.16-19

Ps 86

Romeinen 8, 26-27

Matteüs 13, 24-43

### **10.00 uur - Eucharistieviering**

Voorganger: Pater Luis Weel

## Zondag 30 juli, 17e zondag door het jaar

**V**eel weten, een grote intelligentie, een hoog IQ; dit alles brengt nog geen wijsheid. We weten het. Met de grootste intelligentie kun je de meest verschrikkelijk misdaden begaan. In de afgelopen eeuw hebben we daar meer dan genoeg voorbeelden gekregen. Wijsheid is iets anders, en zeker Gods wijsheid. Wijsheid heeft steeds van doen met het toewerken naar een vreedzame samenleving, heeft van doen met werken aan een betere wereld. Wijsheid heeft altijd het hier en nu te maken maar wel met het oog op de toekomst. Echte wijsheid is meer een soort van ambacht: een wijze van zo met alles wat je gegeven om te gaan dat harmonie en vrede bewerkt worden. Dat is de wijsheid waar God naar verlangt.

Lezing van de zondag:

1 Koningen 3, 5.7-12

Ps 119

Romeinen 8, 28-30

Matteüs 13, 44-52

### **10.00 - Communieviering**

Voorganger: Diaken Jack Noë

### **Zondag 6 augustus, Gedaanteverandering van de Heer**

**E**en berg trekt altijd. Een beweging van beneden naar boven. En weer terug. Het lijkt alsof je op een berg dicht bij God bent. Wie kent deze ervaringen niet, Natuurlijk is God ook te vinden in je diepste diep..maar toch, de symboliek van de berg zit sterk in ieder van ons. Deze symboliek gebruiken de Bijbelse schrijvers om iets uit te zeggen over de relatie tussen mens en God. De mens gaat op naar God, God daalt neer naar de mens. Op de berg zie je ineens de aardse werkelijkheid anders, ook de aardse Jezus. Met de ogen van het geloof zien we de Zoon van God. Nog meer: een Stem klinkt. De Stem raakt ons aan en maakt dat we nu anders met Jezus kunnen omgaan. Hij is sprekend God, zijn Gelaat weerspiegelt God.

Lezing van de zondag:

Daniel 7, 9-10, 13-14

Ps 97

2 Petrus 1, 16-19

Matteüs 17, 1-9

### **10.00 uur - Communieviering**

Voorganger: Diaken Marcel Kaaijk

### **Zondag 13 augustus, 19e zondag door het jaar**

**W**ie veilig is, kan de hele wereld aan. Maar die veiligheid, die geborgenheid, is lang niet altijd aanwezig. We leven nu eenmaal in een onveilige wereld, op macroniveau, op microniveau. Geweld, stormen, bliksem, of ze nu echt gebeuren of dat het in overdrachtelijk zin is, het is realiteit. Hoe gaan we er mee om? Of moeten we liever zeggen: hoe leren we er steeds

*opnieuw mee om te gaan. De eerste stap is ze te erkennen en ze aan te kijken. Wellicht krijgt dan de stilte de kans om door te breken. Een tweede stap is vaak je handen uit te steken, te vragen, te bidden. Om nabijheid of om hulp. Dan kan er veiligheid groeien. En verzoening.*

Lezingen van de zondag:

1 Koningen 19, 9a.11-13a

Ps 85

Romeinen 9, 1-5

Matteüs 14, 22-33

### **10.00 uur - Communieviering**

Voorganger Diaken Jack Noë

### **Zondag 20 augustus, 20e zondag door het jaar**

**J**ezus is begonnen als gezondene naar zijn eigen Joodse volk. Echter in de ontmoetingen met mensen is Hij gebracht tot een veel dieper inzicht van Gods bedoelingen met onze wereld. Jezus heeft ontdekt dat zijn Blijde Boodschap ook de grenzen van het Joodse volk voor "alle volkeren" bestemd is. Gelukkig dat Hij kon aansluiten bij sommige profeten van het Eerste Verbond waar deze intuïtie reeds aanwezig was. Wij zijn er aan gewend dat het christendom overal op de wereld is doorgedrongen. Maar deze universele oriëntatie gaat verder, niet alleen geografisch. De Blijde Boodschap is ook bedoeld om alle facetten van het menselijk bestaan te doordesemen

Lezingen van de zondag:

Jesaja 56, 1.6-7

Ps 67

Romeinen 11, 13-15. 29-32

Matteüs 15, 21-28

### **10.00 uur - Eucharistieviering**

Voorganger: Pastoor Anton Hoedemaker

## Zondag 27 augustus, 21e zondag door het jaar

**E**en gemeenschap heeft fundament nodig anders valt hij uiteen. Maar welke leider is nodig? Of: welke leider kiest zich een gemeenschap? Dit is de uitdaging in iedere tijd. In onze tijd met zijn populisme zeker een actuele vraag. Welke kwaliteiten heeft een leider nodig om de gemeenschap van de Heer te leiden. Kan hij blijven luisteren naar de boodschap van God en naar de mensen die hem of haar zijn toevertrouwd? Kan hij of zij blijven volgen en niet eigen-wijs louter zijn eigen inzichten achterna gaan?

Lezingen van de zondag:

Jesaja 22, 19-23

Ps 138

Romeinen 11, 33-36

Matteüs 16, 13-20

### 10.00 uur - Eucharistieviering

Voorganger: Pater Luis Weel

Bronnen teksten vieringen:

Missaal van de Benedictijnen van de St Andriesabdij en de Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo.



Na afloop van iedere viering is er gelegenheid om samen een kop koffie te drinken

## Verschijnen De Scheper

**H**et eerst volgende nummer van De Scheper zal verschijnen rond **zondag 27 augustus**. Kopy gaarne inleveren voor **zondag 13 augustus**.

## Gedachten in woorden

**E**en schip is het veiligst wanneer het in de haven ligt'. Deze uitspraak is van de Braziliaanse schrijver Paulo Coelho. Binnenkort, op 1 oktober 2017, ga ik verhuizen. Uitvaren uit Den IJp en weer aanleggen in Zuid-Scharwoude om te gaan samenwonen met mijn vriend Kees. Een uittocht.

In de film *The perfect storm* vaart een visser met zijn bemanning ver de oceaan op, op zoek naar goede visgronden. Ze worden overvallen door de storm der stormen en het schip vergaat met man en muis. Hadden ze dan maar thuis moeten blijven? Nee, want vissers moeten uitvaren om te kunnen vissen.

Daarmee is deze film een metafoor voor het leven, want het leven vraagt je ook om uit te varen en risico's te nemen. Liefst wel met mate en niet zo roekeloos als de schipper in de film. Wie geen risico's neemt, krijgt de rekening gepresenteerd: teleurstelling en verveling, sleur en het gevoel dat het leven weinig voorstelt. Met later als bonus het besef dat je er misschien wel meer van had kunnen maken als je maar wat meer gedurfd had.

Een schip is het veiligst wanneer het in de haven ligt. Maar, vervolgt Paulo Coelho, daar zijn schepen niet voor gebouwd.

Ik ga de veilige thuishaven verlaten om een nieuw thuis te vinden bij de man van mijn hart. Ik wens iedereen een goede vaart toe op zijn eigen levensreis.

Ria Goedhart-Vlaar.

### Naschrift redactie:

Ria heeft ook jarenlang De Scheper in Den IJp rond gebracht. De wijk wordt nu overgenomen door Elly Cornelissen. Onze dank gaat vooral uit naar Ria, voor het jarenlange bezorgwerk, en naar Elly voor het overnemen van deze wijk.

# Meeleven

**V**anuit de ziekgroep het volgende nieuws.

Ben Wilders heeft in het BovenIJ ziekenhuis een operatie ondergaan. Hij voelt zich alweer goed en is weer in de kerk te zien.

Met Nel Tuin gaat het ook goed in Purmerend al mist ze Landsmeer heel erg. Ze laat iedereen hartelijk groeten. Een kaartje uit Landsmeer zal altijd welkom zijn. Haar adres: De Keern Meeuwvleugel, Rietgorsplein 1115, 1444TA Purmerend.

Met Leo Rijpkema gaat het steeds een beetje meer achteruit. We wensen Monique veel sterkte toe.

Ook denken we aan alle mantelzorgers die de zorg voor een zieke hebben, dat ze de moed en kracht nooit verliezen.

Ongetwijfeld vergeten wij namen. Laat het ons weten, ook als men een Bezoekje van een diaken wil.

Zondags na de viering zijn we aanspreekbaar. Ook telefonisch zijn we bereikbaar en wel op de onderstaande telefoonnummers.

An Wilders            020 - 482 1049 - e-mail: bawilders@planet.nl  
Margret Bekebrede    020 - 482 4740 - e-mail: p.bekebrede@upcmail.nl  
Plonie van der Wijk    06 - 24 11 87 33- e-mail: i.wijk@upcmail.nl

Namens de contactgroep: Plonie van der Wijk en Margret Bekebrede

## Regionale diaconale inloop



### Wees welkom !!!!!!!

Iedere **dinsdagochtend** regionale diaconale inloop van **10.00 tot 12.00 uur** in de Nicolaaskerk, op de Kaasmarkt 15 te Purmerend. Telefoon: 0299-4238630.

Koffie, thee en wij staan voor u klaar.

He eft u vragen,

opmerkingen of wilt u wat melden, neemt u dan contact met ons op. Telefoon: 0299-4238630. Ook via de e-mail kunt u ons bereiken: jnm.noe@quicknet.nl

# Mijmeringen

**N**u de vakantietijd weer is aangebroken zijn de activiteiten op een laag pitje terechtgekomen. Tijd ook om meer te lezen en na te denken. Zo ben ik maar eens in de geschiedenis van onze kerk gedoken.

Begonnen met het lezen van het bijbelboek Handelingen. Hierin wordt het ontstaan van de christelijke kerk omschreven. Vooraf is het ook goed om de evangeliën na te slaan. Wat heeft Jezus gezegd en gedaan. De roeping van de apostelen en de zending en opdracht die zij mee kregen. Ik heb het vaker geschreven: Jezus heeft tijdens zijn leven uitdrukkelijk laten zien wat Gods Boodschap was voor de mensheid. Eigenlijk maar één grote opdracht: Hebt elkaar lief, ook je naaste die aan de zelfkant van de maatschappij leven. De apostelen kregen de opdracht deze Boodschap in de praktijk te brengen. Toen Jezus opgenomen was in de Hemel stonden zij er alleen voor. Zij wisten eerst niet hoe zij dat aan moesten pakken. Maar tijdens het Pinksterfeest kregen zij de hulp van de heilige Geest die hen de kracht gaf om over Jezus wondere daden te getuigen. Zij kwamen geregeld bij elkaar om over hun geloof te praten. Hier haalden zij hun inspiratie vandaan en kracht om tegen alles in door te gaan. De bijeenkomsten werden afgesloten met een maaltijd. Petrus, ooit door Jezus als leider aangesteld, kreeg hulp van de apostel Paulus. Samen schreven zij pastorale brieven die ook afgedrukt staan in de Bijbel. Hun opdracht was ook om op je medemens te passen. Geen heerser te zijn maar dienend. Zij verrichtten ook vele wonderen. Frapant was dat er in de jonge kerk al meteen ruzie was. De vraag was toen: of niet besneden mensen ook tot de volgelingen mochten behoren. In de praktijk was toen gebleken dat ook niet-joodse mensen zich aangetrokken voelden tot de jonge kerk. Later werd de kerk gestructureerd en werd de hiërarchie in gevoerd. Toen werden de leiders niet meer dienend maar heersers. Dat heeft geresulteerd in vele dogma's. Ook oorlogen werden door de leiders van de kerk gevoerd. En dat allemaal in de naam van de Eeuwige. Er kwam afstand tussen de gelovigen en de leiders van de kerk. En waarom? Macht? Maar sinds een paar jaar is er een verandering voelbaar. Grote voorbeeld in Paus Fransiscus voor alle leiders van de parochies, bisschoppen en priesters. Dat niet alleen ook voor ons zelf. Hij laat zien dat het in de gemeenschap om mensen gaat. En niet om het materiële maar om het gewone. Het gaat om de mensen die aan de rand van de maatschappij leven. Die het minder goed hebben. Die op de vlucht zijn voor alle geld en armoede. Ook onze Diaken Jack Noë speelt een grote rol. Hij is

geregeld, als hij tijd heeft, in Landsmeer om bezoeken af te leggen bij de mensen die niet meer in staat zijn de Schaapskooi te bezoeken. Na 2000 jaar komen we tot besef dat het veranderen moet, het roer moet om. Jezus heeft geen machtsblok geschapen maar was dienend. Dat voorbeeld moeten wij volgen. Doch wij zijn allemaal mensen en maken allemaal fouten. Maar laten we het wel proberen.

Ide

## Een kerk die leeft.....geeft!!

Als wij dit schrijven is het volop zomer en denken we niet meer aan de stookkosten van onze verwarming. Toch zullen we alvast een reserve moeten opbouwen voor de komende winter. Ook staat er een grote reparatie op het programma. Er is een radiator lek en moet vervangen worden. Dit kost veel geld. Om onze gemeenschap draaiende te houden is uw steun nodig. En wel in de vorm van een financiële bijdrage. Tevens wil ik u wijzen op De Scheper. Wij vragen hiervoor geen bijdrage, maar toch.....drukken kost geld. U kunt een bijdrage storten op de volgende rekeningnummers:

**NL23 RABO 03344 50 985 of NL19 INGB 000 2706075**

## Vakantiebijbelschool

**O**p donderdag 31 augustus a.s., in de laatste week voor dat de vakantie voorbij is, zal er weer vakantiebijbelschool zijn. We beginnen om 10.00 uur en het is deze keer in de Vermaning. Daar is een grote tuin, zodat er ook bij goed weer een buitenprogramma kan zijn. Aanmelden hoeft niet en iedereen is welkom van 4 tot 12 jaar. Contactpersonen zijn: ds Truus de boer en Nelleke de ridder voor de doopsgezinde gemeente, voor de PKN Flora Doeven of ds Herriane Allewijn en voor R.K. Ide van der Wijk.

## Geloofsgemeenschapmiddag/avond

**D**e jaarlijkse middag/avond waar wij als gemeenschap bij elkaar komen en waar het team verantwoording aflegt van het afgelopen jaar zal worden gehouden op **maandag 25 september** te beginnen om **16.00 uur**. In de volgende Scheper leest u daar meer over.

### Uitvaartverzorging De Vries 'een warm en waardig afscheid'

**Noordeinde 150-A  
1121 AM Landsmeer**

**E. de Vries - Jonk  
M.G. de Vries  
N. Plaatje**

**Email: [info@uitvaartverzorging-devries.nl](mailto:info@uitvaartverzorging-devries.nl)  
Telefoon: 020 - 465 78 26  
Mobiel: 06 - 28 95 52 36**

**Dag en nacht bereikbaar**  
Landsmeer - Amsterdam - Zaanstreek - Purmerend - Waterland -

