

Jaargang 43 - nummer 6 - augustus 2018

In dit nummer o.a. :

- Pagina 3** - Van de redactie
- Pagina 4** - Vieringen
- Pagina 7** - Verschijnen van De Scheper
- Pagina 8** - De ark van Noach
- Pagina 9** - Vredesweek
Caritas
- Pagina 10** - Mijmeringen
- Pagina 11** - Meeleven
- Pagina 12** - Lieve mensen
Parochianen
- Pagina 13** - Een kerk die geeft....leeft!!!!
Johannes de Heer zangdienst
- Pagina 14** - Data om te onthouden
Wijzer Landsmeer
- Pagina 15** - Maria gebedsviering en.....
- Pagina 26** - Lokale Omroep Landsmeer

VRIENDEN OP HET WEB

Dank U God voor al die vrienden op het wereldwijde web voor hun liefde en hun aandacht voor de humor en de pret.

Voor het delen van gevoelens voor het luisteren naar elkaar voor bemoedigende woorden voor dat ene lieve gebaar.

Want Uw liefde vervaagt de grenzen ziek of zwak of kerngezond achtergrond, cultuur of aanleg Uw Liefde waart als een virus rond



**RK PAROCHIE
MARIA MOEDER
VAN GOD**

**R.K. Geloofsgemeenschap
"De Goede Herder"
Zuideinde 34 - 1121 CM Landsmeer**

www.deschaapskooilandsmeer.nl

Fonds Gezinsbijdragen:

IBAN: NL26 RABO 0334 4042 74

IBAN: NL19 INGB 0002 7060 75

Parochie "Maria, Moeder van God"

Rechtestraat 162A - 1483 BH - De Rijp - telefoon - 0299-671456

Email: parochiemariamoevandegod@outlook.com

Voorzitter

Marcelo Salão Rocha
Telefoon: 06-46847043

Secretaris

Anita Bonnet

Vice-voorzitter

Mechteld Nota
Telefoon: 06-27078785

Penningmeester

Hans Karels
Telefoon: 0299-434729

Leden:

Nico de Wit, Marja van Dam en Theo Conijn

Team "De Goede Herder"

Ide van der Wijk

Telefoon: 06 -280 46 851

Peter de Koning

Telefoon: 020-4824232

Henk van Breemen

Telefoon: 06-38643646

Pastoor:

Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162 - 1483 BH De Rijp - telefoon: 0299-671456
mobiel 06-46847043 - e-mail: marcelaonl@gmail.com

Diaken:

Jack Noë
Gerard den Brabanderhof 113
1628 WE Hoorn Telefoon: 06-51709000 - e-mail: jnm.noe@quicknet.nl

Van de redactie

Op deze pagina de bevindingen van de redacteur met daarbij aanvullende informatie. In dit nummer zal weer breed aandacht worden besteed aan het ons omringende gebeuren. Het gaat niet alleen om wat er in de Schaapskooi wel of niet gebeurt. De wereld is toch iets groter.

Wat is het warm de laatste tijd, ook als ik dit schrijf is het blaf heet. Zoals de meeste van ons al hebben ontdekt zijn we een prachtige vitrine rijker geworden. De vitrine staat achter in De Schaapskooi naast de leestafel. Ook de inhoud is al groeiende met oude “roomse” attributen. Dus heeft u nog wat in een verborgen hoekje. Neemt u het dan mee en dan krijgt het een mooi plekje. De vitrine hebben we gekregen van Ilja Stroo, de schoonzoon van Elly en Dick Cornelissen. Ilja verzorgt ook al jaar en dag de tafels tijdens de parochiemiddag/avond. Zijn vrouw, Linda, doet al jaren de kinderen sminken en aankleden tijdens de Levende Kerststal. Onze dank hiervoor. Nu we het toch over de Kerststal hebben, ondanks de warmte, het wordt de 25^e keer, toch wel bijzonder. Helaas is onze dieren en hekken leverancier ernstig ziek geworden en wordt waarschijnlijk ook niet meer beter. Dus dat probleem moet even getackeld worden. Heeft u een idee laat het mij weten.

Dat het warm is blijkt wel uit het feit dat we in de tuin van de kerk een opblaas zwembad hebben gevonden. Wie o wie zocht er verkoeling?

Elke woensdagochtend, ondanks de warmte, is de klusgroep bezig met allerlei werkzaamheden. Het gras groeit niet met dit weer maar het onkruid wel helaas. Tevens ontdekte we dat aan de Zuideinde zijde een regenafvoerpijp was vernield. Men wilde zijn “karate” kunnen zeker even tonen. Misschien wil deze “artiest” ons ook wel helpen met de reparatie van de regenpijp? Ik verwacht het niet.

uw redacteur: Henk van Breemen
Bobelkamp 11
1121 JV Landsmeer
Telefoon: 020 - 482 5049 - 06 - 38643646

Vieringen

Zondag 12 augustus, 19e zondag door het jaar

Leven vanuit het Brood van de Heer

Een derde uitwerking van het Broodwonder: mensen beginnen te morren. Ze willen echt wel brood hebben dat zomaar gratis verstrekt wordt. Maar het is moeilijk om te aanvaarden dat er een diepere lading aan gekoppeld is. Jezus vereenzelvigd zich met dit brood. Hij is zelf dat Brood. Dezelfde vragen komen ook naar boven bij het mysterie van de eucharistie: is Hij het nu echt in het heilig Brood? We laten ons meenemen in de ontdekking dat Jezus levend Brood is, en omdat Hij rechtstreeks gekoppeld is aan de eeuwig, is Hij Brood van eeuwig leven.

Lezingen van de zondag:

1 Koningen 19, 4-8

Efeze 4, 30 – 5, 2

Johannes 6, 41-51

10.00 uur - communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”

Voorganger:

Diaken Jack Noë

Zondag 19 augustus, 20e zondag door het jaar

Leven aan Gods Wijsheid

Steeds verder worden we ingevoerd in het mysterie van het Broodwonder, of liever: in wie Christus voor ons is. We worden ook geleid tot de ultieme vraag of we hierin meegaan of dat we afhaken (volgende week). Het gaat om ingroei in Gods wijsheid, geen speculatieve wijsheid maar heel concreet engagement om te doen wat God van ons vraagt (Tora). En dan gaat om helemaal dit mysterie in je op te nemen, eten en drinken, en je dus met hele je lichaam, ziel en geest te koppelen aan wie Jezus als Brood des levens voor jou wil zijn.

Lezingen van de zondag:

Spreuken 9, 1-6

Ps 34

Efeze 5, 15-20

Johannes 6, 51-58

10.00 uur - Communieviering

Voorgangers: Wim de Koning en Ide van der Wijk

Zondag 26 augustus, 21e zondag door het jaar

Dien jij de Heer?

Vandaag lezen we het laatste gedeelte van Johannes 6: wat begon met een verwondering over het wonder van de overvloed wanneer mensen met elkaar delen, eindigt nu de vraag om de keuze vóór of tegen de Heer Jezus. Van verwondering tot levenskeuze. Heeft Jezus woorden van eeuwig leven (dus gekoppeld aan God de Eeuwige) of is het allemaal een menselijk verhaal? Een acute vraag. Vandaag accepteren mensen Jezus nog wel als een moraal kompas, maar je bekennen tot hem als gezicht van de God-Vader is vaak een stap te ver. En dien vraag wordt ons vandaag wel gesteld.

Lezingen van de zondag:

Jozua 24, 1-2a,1-17,18b

Ps 34

Efeze 5, 21-32

Johannes 6, 60-69

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. "Het Goede Herderkoor"

Voorganger: Kapelaan Mariusz Momot

Zondag 2 september, 22e zondag door het jaar

Eer God vanuit je hart

Buitenkant-binnenkant: het blijft een dilemma. Natuurlijk gaat het om de binnenkant, maar de zorg voor de buitenkant kan ook van invloed zijn op de binnenkant, het hart. De boodschap van de Schriften is helder: uiteindelijk gaat

het om de binnenkant want God kijkt naar het hart. En dan zullen buitenkant en binnenkant in harmonie samen moeten optrekken. God vraagt om gediend te worden vanuit het hart.

Lezingen van de zondag:

Deuteronomium 4, 1-2, 6-8

Ps 15

Jakobus 1, 17-18,21b-22,27

Marcus 7, 1-8,14-15,21-23

10.00 uur - Communieviering

Voorganger: Diaken Marcel Kaaijk

Zondag 9 september, Ziekenzondag

Vrees niet en ga open

Graag willen we tekenen zien dat ons geloof echt is en van nut is. Wanneer we te gefixeerd hierop zijn dan zullen we het zeker niet zien. We horen hoe de tekenen van de nieuwe wereld van God (Gods Rijk) elders, in het buitenland, eerder aan het licht komen. Het is een oproep om buiten de vaste kaders te denken en te kijken. De effecten van Gods Rijk zijn soms elders te ontdekken als je niet bang bent en met een open mond in het leven staat.

Lezingen van de zondag:

Jesaja 35, 4-7a

Jakobus 2, 1-5

Marcus 7, 31-37

10.00 uur - Communieviering

Voorganger: Diaken Jack Noë

Zondag 16 september, Vredeszondag

Zichtbaar geloof

Tegen gemakkelijke oplossingen in klinken de lezingen van deze dag. Het christelijk geloof is geen gemakkelijke weg, eerder uitdagend. We willen graag

een “salonfähig” geloof. Helaas, ook in het geloof geldt: ik heb nooit een rozentuin beloofd. Er zal altijd een duidelijk keuze gevraagd worden, maar eenmaal gemaakt opent zich een weg die mensen in alle levensomstandigheden geluk kan brengen. Want een duidelijke keuze voor God opent ook de kracht van zijn liefde en genade.

Lezingen van de zondag:

Jesaja 50, 5-9a

Ps 116

Jakobus 2, 14-18

Marcus 8, 27-35

10.00 uur - Oecumenische Viering

Voorganger: Ds. Herianne Allewijn

Liturgie: Werkgroep voorbereiding Oecumenische Diensten

Bronnen teksten vieringen:

Missaal van de Benedictijnen van de St Andriesabdij en de Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo.



Na afloop van iedere zondagsviering is er gelegenheid om samen een kop koffie te drinken

Verschijnen De Scheper

Het eerst volgende nummer van De Scheper zal verschijnen rond **zondag 16 september 2018**. Kopy gaarne inleveren voor **zondag 2 september 2018**.

De ark van Noach



Geloofsgenoten,

In juni heb ik u een mooie zomerperiode toegewenst. En wat voor een zomer hebben we wel niet. Alle records zijn verbroken. Het hebben van een zeker ‘subtropisch klimaat’ mag zijn voordelen kennen, veel buitenleven en plezier, alles mooi om te zien. Een levendig deel van onze roomse traditie is dat de schoonheid van het leven ook zo zijn plaats kan hebben, het kleine en soms grote genieten. Het is tegelijkertijd duidelijk dat het klimaat signalen afgeeft waarop we dienen te letten en herstelprogramma’s ontwikkelen. Dat geloof in de mensheid heb ik nog, maar mijn hart tikt ook sneller, horende de stemmen van de ontkenner, het valt wel mee. Laten we eerlijk zijn er komen nog generaties na ons, de aarde wordt druk bevolkt, dat geeft zorgen, maar geen wanhoop. Velen zijn doordrongen, maar het is onvoldoende, het belang van de volgende generaties vraagt zijn aandacht. Zorgvuldig omgaan met elkaar en moeder aarde is een eerste vereiste. Paus Franciscus is een groot en internationaal baken in het geheel van de omgang met moeder aarde. Dynamo achter de verklaring van Parijs, alwaar de grote milieudoelen zijn geformuleerd. Het is nog niet te laat, ons bewustzijn zegt het ons, maar meer actie is noodzakelijk, nieuwe, economische en biologische uitdagingen staan ons te wachten.

80 % van de boeren wil kleiner en biologischer gaan. De kaasfabiek uit de Beemsterkaas is met 5 boeren aan het uitproberen hoe de kwaliteit en hoeveelheid melk van koeien is, gerelateerd aan vast voedsel (biks), maar dan zonder gemodificeerde toevoeging. Alsof je het gras van de middeleeuwen terug kan krijgen, zo zuiver mogelijk! Vanuit de het kassen en zadengebied Westfriesland is men actief om het biologische ook tot grotere wetenschappelijke ontwikkeling te brengen. Prachtige en hoopvolle tekenen. En we kunnen vanuit Nederland ook wel wat!

Ook dicht om ons heen kunnen we een bijdrage leveren. Een beetje bewuster om je heen kijken en doen. Waar nodig je stem laten horen, de volgende generaties zullen ons dat ook blijven herinneren. De aarde is ons geschonken. Ik wens u een koele nazomer toe, en wat rust en vrede in de wereld.

Jack Noë-pastor

15 t/m 23 september 2018

Caritas

Gaat het economisch goed, jazeker. Met 16,1 miljoen gaat het goed, geen of weinig zorgen rond inkomen en uitgaven. Met ruim 1 miljoen gaat het niet echt goed. De armoede doet daar haar intrede. Volgens de laatste gegevens van het centraal bureau voor statistieken, dit jaar, blijft deze groep stabiel. Een kleine toename. Ook in Purmerend is dit te zien, er blijft een groep van mensen een beroep doen op allerlei voorzieningen, die er godszijdank nog zijn. Noodhulp is voor o.a. organisaties als caritas en diaconie.

We zien wel dat de economische opleving laat zien dat er minder een beroep op het noodfonds wordt gedaan. Maak u geen zorgen, er blijft, in een wat minder hoog tempo, noodhulp noodzakelijk. En dat is ook goed om waar te nemen, dat de economie ook zo haar perspectieven biedt. Aandacht op gemeentelijk gebied rond de diverse regelingen rond de minima, welke met regelmaat veranderen, is van belang. In november gaan we weer de jaarlijkse wokmaaltijd organiseren voor de meest kwetsbare mensen.

De vluchtelingen uit Irak hebben op maandag 23 juli een presentatie gegeven in de St. Nicolaaskerk van hun excursie naar het Zuiderzeemuseum. Hierbij was het bestuur van de parochiële caritas-raad van advies voor uitgenodigd. Het is mooi om in je integratietraject ook iets mee te nemen van de geschiedenis van ons land.



Verder is er nu een zomerstop en komen ze in het najaar weer wekelijks op maandag bij elkaar in de St. Nicolaaskerk om hun taalles te volgen. De samenwerking met de diaconie PKN is aangenaam en betrokken te noemen. Iedere dinsdag houden we gezamenlijk inloop en met regelmaat wordt noodhulp op elkaar afgestemd. De sfeer weergeeft de hoop dat dit samen oplopen ook voor de toekomst een hoopvol teken mag zijn, evenals dit ook het diaconaal platform betreft. Soms met vallen en opstaan maar er is christelijke verbondenheid.

Mijmeringen

Op 7 december a.s. is het precies 66 jaar geleden dat hier in Landsmeer voor het eerst weer een heilige mis werd opgedragen. De huiskamer van ome Jan Ostendorf werd daartoe zondagsmorgens omgebouwd.

Daarvoor moest men de zondagsplicht vervullen in Tuindorp Oostzaan, de Sacramentskerk. De huiskamer was niet groter dan 20 vierkante meter. Er werden twee missen gehouden en daartussen door kon men biechten. In de slaapkamer was daar gelegenheid voor. In een krantenartikel uit die tijd, er staat niet bij welke krant, staat de toespraak die Pater Hegeman hield bij gelegenheid van die eerste viering. Hij begon met te zeggen; 'Laten we hier in Landsmeer een hechte katholieke gemeenschap gaan bouwen. Wij kunnen onze dorpsgenoten en onszelf daar zoveel goeds bewijzen' als dus Pater Hegeman. De gemeenschap groeide en dat resulteerde in het plaatsen van een houten noodkerkje aan het Noordeinde. Hier werd op 5 juni 1954 de eerste Heilige Mis opgedragen door Mgr. van den Burg, Deken van Amsterdam. Na vele jaren aan het Noordeinde gekerkt te hebben werd uiteindelijk De Schaapskooi gebouwd. In 1973 werd daar de eerste mis opgedragen. Nu 66 jaar later zijn we een hechte gemeenschap geworden waar we oog en oor hebben voor elkaar. Maar tussen 1952 en nu zijn de tijden veranderd. We praten niet meer over zondagsplicht, integendeel we komen nu vrij naar de kerk om samen met elkaar ons te laten inspireren, op adem te komen en krachten verzamelen voor weer een nieuwe week. Waren we van 1952 een groeiparochie, nu zijn we een steeds kleinere gemeenschap aan het worden. Wat weer tot gevolg heeft dat we onze zelfstandigheid weer gaan verliezen. Tot 1985 waren we onderdeel van de Sacramentskerk, daarna een zelfstandige parochie tot 2014. Toen zijn we gefuseerd met nog een zestal parochies tot één grote parochie met als hoofdzetel Purmerend. De parochie Maria, Moeder van God, bestaande uit zes geloofsgemeenschappen. De laatste twee jaar is de belangstelling aardig

afgenomen. Een tijdlang bleef het allemaal constant. Maar 17 overleden vaste bezoekers doet lege plekken ontstaan die helaas niet meer opgevuld worden. Ook financieel gaan we dat merken natuurlijk. Ouderen zijn meestal de mensen die bijdragen, als die wegvallen komt er helaas geen jongeren voor in de plaats. We prijzen ons gelukkig dat wij de Schaapskooi kunnen verhuren als aula bij uitvaarten. Maar we komen straks op een punt dat we moeten na gaan denken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Zijn we nog steeds in staat om ons kerkgebouw te onderhouden? Wat is het gevolg als dat niet meer lukt? Gaan we terug naar de huiskamer? Of zijn er nog andere oplossingen? Gelukkig is het nog niet zover maar om daar over na te gaan denken kan geen kwaad. Laten we samen proberen om onze mooie Schaapskooi zolang mogelijk open te houden. Daar hebben we u allemaal voor nodig. Samen lukt het nog steeds.

Ide

Meeleven

In deze rubriek het wel en wee van onze geloofsgenoten. Op het ogenblik dat we dit schrijven kunnen wij u laten weten dat Plonie van der Wijk een operatie heeft ondergaan. Een operatie die aanvankelijk een dagbehandeling was, werd door complicaties een nachtje blijven. Inmiddels is Plonie weer herstellende en blij dat alles achter de rug is. Vanaf deze plek wil Plonie iedereen bedanken voor het meeleven tijdens de afgelopen tijd.

Ook Peter de Koning is inmiddels weer thuis en zal verder moeten worden behandeld en revalideren. Idem dito voor Cor Stelleman, ook hij is herstellende van een zware operatie. Wij wensen beide veel sterkte toe bij de verder genezing. Met Thea de Kock gaat het redelijk en de gezondheid van Ad Cornelissen gaat langzaam achteruit. Met de bewoners in de Keern gaat het redelijk. Alles moet weer wennen. Ria Hoogenboom is weer gevallen en zit nu in een rolstoel.

Wilt u bezoek van de diaken Jack Noë en/of communie thuis krijgen laat het ons weten dan geven wij dat door.

Ongetwijfeld vergeten wij namen. Laat het ons weten zodat wij ook hen niet vergeten.

Zondags na de viering zijn we aanspreekbaar. Ook zijn we telefonisch bereikbaar en wel onder de volgende nummers:

An Wilders	020-4821049	e-mail: bawilders@planet.nl
Plonie van der Wijk	06-24118733	e-mail: i.wijk@upcmail.nl
Margret Bekebrede	020-4824740	e-mail: p.bekebrede@upcmail.nl

Namens de contactgroep Plonie van der Wijk en Margret Bekebrede.

Lieve mensen

Ik ben sinds 13 juli ontslagen uit het O.L.V.G. en weer thuis. Wat een heerlijk gevoel is.

Ik wil jullie langs deze weg hartelijk bedanken voor de vele telefoontjes aan Marianne over mijn wel en wee. Tevens wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en Whats Appjes met goede wensen en de vele kaarsjes die voor mij zijn opgestoken.

Het heeft mij duidelijk goed gedaan en mij opgebeurd toen ik wel eens in de put zat. Het heeft me duidelijk kracht en hoop gegeven.

Parochianen hartelijk dank,

Cor Stelleman

Parochianen

Op 10 juni 2018 vierde ik in de "Schaapskooi" mijn 60 jarig priesterfeest.

Omdat ik 40 jaar verbonden ben geweest met de parochie, ontving ik veel dankbetuigingen. Daaronder een prachtig album met foto's en goede recensies aangaande mijn periode onder u. Ik was altijd heel graag bij u. Voelde mij thuis. Daarom was mijn taalgebruik niet plechtig genoeg voor sommigen onder u. Dat kan. Maar ik ben trots op jullie dat in deze moeilijke tijd het licht van de vriendschap en liefde blijft branden. Gefundeerd op solidariteit. Tot ziens, Ton Hoedemaker



Een kerk die leeft.....geeft!!

Op dit ogenblik dat wij dit schrijven vallen de mussen dood van het dak. Met zo'n 36 graden Celsius is het bloedheet. Dit betekent ook dat de kachel in de Schaapskooi uit staat. Maar dit betekent niet dat wij geen kosten hebben. Daarom doen wij evengoed een beroep op u. Wij willen wijzen op het belang van een bijdrage aan onze gemeenschap, willen we bestaansrecht hebben en houden. Om onze geloofsgemeenschap toch draaiende te houden is uw steun hard nodig. En wel in de vorm van een financiële bijdrage. U kunt een bijdrage storten op de onderstaande rekeningnummers:

IBAN: NL26 RABO 0334 4042 74

IBAN: NL19 INGB 0002 706 0 75

t.n.v. Parochie De Goede Herder Landsmeer

Johannes de Heer zangdienst

Ieder zaterdagavond en zondagmorgen is op de TV het populaire programma "Nederland zingt". Een liederen programma waarin oude en nieuwe liederen ten gehore worden gebracht. Hier horen we geregeld liederen van Johannes de Heer. Ook mijn bijdrage aan Kerkebreed begin ik vaak met een lied van hem. De invloed van Johannes de Heer is niet te onderschatten. Hij heeft honderden liederen geschreven. Al deze gezangen werden verzameld in de naar hem genoemde Johannes de Heer bundel. Recent op andere plaatsen gehouden Johannes de Heer zangdiensten, o.a. in Zaandam en Purmerend, blijken in een grote behoefte te voorzien, de kerken puilden uit. Ook de Schaapskooi lijkt mij een ideale plaats om een zangdienst te houden. Daarom gaan we op zondag 28 oktober 's middags om 16.00 uur een uurtje liederen zingen van Johannes de Heer. We zullen dit zingen afwisselen met wat gedichten e.d. Toegang vrij, wel zal er een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.



Data om te onthouden

24 september - 16.00 uur - Gemeenschapsmiddag-avond voorheen Parochieavond

13 oktober - Kledingactie Mensen in Nood

22 december - Levende Kerststal

Wijzer Landsmeer

Wijzer Landsmeer organiseert culturele activiteiten en is een open club voor alle 50-plussers.

Programma najaar 2018

Vrijdag 21 september: **“Avonturen op de Filipijnen”** door Frank van den Berge (dia's).

Vrijdag 5 oktober: **“Landsmeeders op boten en schepen”** door Jaap Haag (digitaal).

Vrijdag 19 oktober: **“Senegal en Gambia”** door Jenny en Henk Brey (digitaal).

Vrijdag 2 november: **“Boerenbont”** door Marjan Huisman (digitaal).

Vrijdag 16 november: **“Sores in Mokum”** door Cees Schreurs (digitaal).

Vrijdag 30 november: **“Japan”** door Henk Butink (digitaal).

Plaats: Het dienstencentrum, Dr.M.L.Kingstraat 2b, Landsmeer
Tijd: Van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Beg.comm.: De dames D.Pragt - telefoon 020- 4824062 en Lidy Ridder - telefoon 020- 4824091
Coördinatie: Dienstencentrum Landsmeer telefoon 020-4824190

Maria gebedsviering en samenzang



Ter gelegenheid van Maria ten Hemelopneming
Wanneer: zaterdag 18 augustus, 14:00 uur
Waar: Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15 Purmerend
Voorganger: Pastoor Marcelo Rocha
Dirigent/Organist: Willem Stroman en het Ceciliakoor

Zangers en zangeressen die willen meezingen in het ondersteunende koor zijn van harte welkom. Het repertoire zal bestaan uit o.a. bekende Marialiederen voor koor en samenzang.

Voor info: Annemiek Nuijens. Tel. 0299 414962 of
E-mail: Amnuyens@hetnet.nl



Lokale Omroep Landsmeer
radio en televisie voor Landsmeer en omgeving

Kerkebreed”, de stem van de Landsmeerse Kerken in de samenleving

Iedere zaterdagavond en zondagmorgen kunt u via de LOL luisteren naar het programma “Kerkebreed”. Hét programma over kerk en samenleving.

Nog even en dan gaan de makers van het programma “Kerkebreed” weer van start. De eerste uitzending van het nieuwe seizoen is op zaterdag 8 september.

8-9 september - presentatie Nelleke de Ridder
15-16 september - presentatie Jan Rijswijk
22-23 september - presentatie Gerda en Henk van Breemen

“Kerkebreed” is een programma van de gezamenlijke kerken van Landsmeer en is op 105.7 FM in de ether en op 103.3 FM op de kabel (alleen Ziggo) te beluisteren op **zaterdagavond van 19.00 – 20.00 uur** en wordt herhaald op **zondagmorgen van 8.00 uur tot 9.00 uur en van 9.00 uur tot 10.00 uur**. Ook is “Kerkebreed” te beluisteren via de webradio op de site www.lokaleomroeplandsmeer.nl.

Regionale diaconale inloop



Wees welkom !!!!!!!

Iedere **dinsdagochtend** regionale diaconale inloop van **10.00 tot 12.00 uur** in de Nicolaaskerk, op de Kaasmarkt 15 te Purmerend. Telefoon: 0299-4238630. Koffie, thee en wij staan voor u klaar.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u wat melden, neemt u dan contact met ons op. Telefoon: 0299-4238630. Ook via de e-mail kunt u ons bereiken: jnm.noe@quicknet.nl